

# Herrnhuts Brödrömission

NR 3 2023

*F***EBS**  
OM SÄDD OCH SKÖRD

# TRYGG mitt i stormen

I den dramatiska berättelsen om när Jesus är ute med lärjungarna i en båt på Gennesarets sjö läser vi:

*Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten, så att den var nära att fyllas. Själv låg han (Jesus) och sov i aktern med huvudet på dynan.*

*De väckte honom och sade:*

*"Mästare, bryr du dig inte om att vi går under Han vaknade och hutade åt vinden och sade till sjön: "Tig, håll tyst!"*

*Vinden lade sig och det blev alldeles tyst. Mark. 4:37–39*

Med Jesus i båten blir allt bra till slut, fick vi lära oss i söndagsskolan. Vi behöver inte vara rädda, hur mycket det än stormar omkring oss eller gungar under oss.

I berättelsen låg Jesus i aktern där det var lugnast. Han hade hittat en dyna att vila huvudet på. Båtens krängningar hade vaggat honom till söms. Som ett litet barn vilade han alldeles tryggt i sin Faders famn.



Han är tryggheten framför andra i alla livets stormar. Vårt viktigaste ansvar är att försöka hålla oss nära honom. Då kan han också räcka över en dyna till oss att vila huvudet på när det stormar som mest.

Orostider, sådana som vi lever i nu, är tider då Gud kallar oss att komma närmare honom. I bibelläsning och bön och tillsammans får vi göra det.

*Välkommen till våra Gudstjänster söndagar kl. 15.00 jämna veckor, Bibelsamtal med Afternoon Tea onsdagar kl. 15.00 udda veckor och Lectio Divina torsdagar kl. 17.30 varje vecka!*

Med en önskan om en välsignad höst med fred och frid mitt i alla oro.

Klas Lindberg

# ROLF fyller 50

*Den 27 augusti 2023 fick vi en annorlunda inbjudan. Det var ett 50-årsfirande som skulle gå av stapeln och det skulle ske med ett enkelt samkväm kl. 19.15 på kvällen. Vadan denna udda tid?*

*Jo, det var då exakt 50 år sedan Rolf Nordemar blev övertygad kristen, vilket skapade förvånade reaktioner hos anhöriga och vänner.*

Rolf har under senare år kommit till Evangeliska Brödraförsamlingen och deltar flitigt i lectio divina på torsdagskvällarna.

Om man ska försöka beskriva Rolf, så framstår han vid ett samtal som en varm, klok och lugn person med ett genuint intresse för andra människor. Trots att han sedan länge uppnått pensionsålder så finns inga tankar på att helt avsluta läkarbanan och njuta av välförtjänt ledighet. Önskan att bidra positivt till vårt samhälle så länge man kan, är stark hos honom. Idag arbetar Rolf 40 % med att hjälpa människor som plågas av smärta av olika slag.



Rolf växte upp i en varm och humanistisk miljö, men föräldrarna saknade förmåga att ge svar på de djupare existentiella frågorna. Det var frågor som Rolf brottades med redan tidigt, frågan om livets mening och om var allting kommer ifrån, liv och död och liknande.

Rolfs pappa, Olle Nordemar, är känd för en stor publik som producent av många älskade barnfilmer i nära samarbete med Astrid Lindgren. Vi på Saltkråkan, Mästerdetektiven Blomkvist, filmerna om Pippi Långstrump, Alla vi barn i Bullerbyn, Emil och Griseknoen, Rasmus på luffen, Bröderna Lejonhjärta m. fl. producerades av honom. Astrid Lindgren kom att betyda mycket för Rolf, både som person och författare, sagan Mio min Mio, alldeles särskilt.

Redan som 11-åring började Rolf på internatskola. Han studerade på Sigtunaskolan, en pojkskola med gamla traditioner som fostrat många av samhällets toppar. Det ansågs fint att få gå där, men de första åren var kämpiga. Ju mer tiden gick desto bättre trivdes dock Rolf. Kamratlivet var bra, men eftersom endast manliga elever gick på skolan fungerade den sämre som en för-

beredelse till familjebildning. (Rolf första äktenskap slutade med skilsmässa) De ämnen som mest intresserade Rolf var de naturvetenskapliga som matematik, kemi och fysik men han var också intresserad av filosofi, religion, svenska och idrott. Det är ingen överdrift att påstå att Rolf har en bred intressesfär som inkluderar musik, litteratur, ja de flesta former av kultur.

I sitt sökande stötte han på rosenkorsorden Lectorium Rosicrucianum, vars esoteriska skrifter berör den andliga världen. Där finns inslag av alkemi, alternativ läkekonst och vegetarianism. För en genuin sökare var det naturligtvis spännande att stifta bekantskap med denna del av tillvaron som hittills varit okänd, men han fann inte några tillfredsställande svar på sina frågor och sin längtan.

I trettioårsåldern blev Rolf färdig läkare.



Han fick kontakt med läkaren Jern Hamberg som drev ett kurhem på kristen grund i Alfta. Med honom kunde han tala om de existentiella frågorna och berätta om sin längtan. Rolf hade stor respekt för Jesus som profet, men längre än så var han inte beredd att sträcka sig. I samtal med Jerns fru Rut berättade hon för Rolf om Jesu höga anspråk. Jesus påstod att han var vägen, sanningen och livet.

Det fanns ingen annan väg till Gud. Rolf insåg att man bara kunde förhålla sig på två sätt inför dessa anspråk: antingen var han tidernas största bluff eller också var han den han menade sig vara.

*Rolf tog steget och vände sig till Gud med sin längtan och allt han bar med sig. Bönen om förlåtelse och mottagandet av Jesus i sitt liv blev en omvälvande upplevelse. Mycket snart förstod han att Gud hade kallat honom att hjälpa människor som plågas av det svåra lidande som smärta innebär, både psykisk och fysisk. Han fick en personlig och stark Gudsupplevelse som satte spår för resten av livet.*

***Han insåg att det inte fanns någon motsättning mellan läkarvetenskapen och en kristen tro. Bägge stod i sanningens tjänst.***

*"Den händelsen har påverkat mitt sätt att vara man, make, pappa, läkare, ja människa!" stryker Rolf under.*

Hans läkarbana började med att han blev reumatolog. Då användes många skadliga mediciner och han såg att många människor for illa av den ofta kraftiga medicinering de fick som behandling med både tabletter och sprutor. Det försämrade ibland deras välbefinnande, livsvilja och deras tillfrisknande.

Han ville kombinera traditionell medicin, med annat läkekunnande, med rehabilitering, sjukgymnastik, kost, akupunktur och annan smärtlindring. Rolf fick därmed vara med om att utveckla en särskild specialitet inom sjukvården genom sitt kunnande inom smärtlindring. Det ledde till att han knöts till en internationell grupp forskare med de främsta experterna inom smärtlindring från hela världen. Den gruppen är han fortfarande med i.

Rolf har verkat som läkare i 50 år. Han har tjänstgjort på S:t Eriks sjukhus, Karolinska sjukhuset, Ersta, St Görans sjukhus och på olika privata specialistkliniker och för närvarande arbetar han 40 % på en privatmottagning.

Han har haft ansvar för utbildning av läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Hans forskning har främst rört sig om smärtlindring och rehabilitering vid led- och muskelsjukdomar.

Rolf älskar att segla och är mycket förtjust i att vistas i naturen. Långa promenader, gärna i lågmält samspråk med Gud blir till viktiga andhämtningspauser. Även musik, poesi och skönlitteratur påverkar hela personen positivt.

Rolf har 6 barn, varav två från sitt tidigare äktenskap och 11 barnbarn. Han är gift med Kristina, ”Titti” som är utbildad musikterapeut. Tidigare arbetade de på en medicinsk mottagning tillsammans. Rolf ansvarade för den medicinska behandlingen, men arbetade också aktivt för att introducera patienterna för musikens läkande inverkan på ett plågat sinne. Musikterapi hos Titti inkluderade även bild, rollspel och andra kreativa uttryck. Denna flerdimensionella rehabilitering gav goda resultat.

Musik är en nyckel till den inre världen. Smärta bär ofta känslomässiga störningar med sig och musiken kan hjälpa till att lösa upp dessa knutar.

Rolf och Titti samarbetar fortfarande på det här området och genomför regelbundet retreatar eller kurser med sådan inriktning. En sådan kommer att hållas på Strömsborgs vilohem den 6 – 8 oktober. Se närmare information på nästa sida!

Rolf har sedan länge varit aktiv i Sollen-tuna församling där han bor. Det har blivit

många år i kyrkorådet och ännu fler i kyrkofullmäktige. Nu är han enbart volontär och hjälper till i församlingsarbetet, bl. a. med Alphakurs eller fortsättningskurser. Sedan länge vaknar Rolf tidigt på morgnarna, redan 6-tiden. Då tar han sig god tid för morgonandakt, med bibelläsning, kontemplation, promenad, läsning av god litteratur m.m. Sedan 20 år tillbaka har Rolf fört regelbundna anteckningar över vad som händer honom, också i umgänget med Gud. Det har varit till stor hjälp i det dagliga livet.

Avslutningsvis ger oss Rolf några uppmanande ord: ”Jag tycker mycket om det hebreiska uttrycket ”Tikkun olam!” som betyder ”Rädda världen!” Ge inte upp! Håll ut! Var och en kan göra något och tillsammans kan vi göra mycket. Även om det ser väldigt dystert ut i världen, så kommer den goda viljan, kampen i kärlek att segra. Låt oss tillsammans rädda världen – håll ut! Det kommer att sluta väl! Om det ännu inte är väl, så är det ännu inte slut!

Vid pennan, Klas Lindberg



## Ge inte upp!

*Även om det ser väldigt dystert ut i världen, så kommer den goda viljan, kampen i kärlek att segra.*

*Låt oss tillsammans rädda världen*

## Håll ut!

# Församlingsutflykt till Strömsborg

*Lördagen den 26 augusti samlades en förväntansfull skara på Östermalmstorg kl. 9.00 för att tillbringa en heldag på vackra Strömsborg. Väderleksutsikterna såg inte särskilt lovande ut. Bara några dagar innan vi skulle iväg hade profeterna på SMHI siat om att det skulle komma runt 20 mm regn dit vi skulle.*

En glad, bedjande kvinna som hade bett för utflykten skickade dock ett sms som betygade att Gud skulle låta sin sol skina över oss. Det lät ju betryggande!

Första stoppet blev vid Täby kyrka. Vi ville gärna se den vackra kyrkan från 1200-talet med Albertus Pictors berömda målningar från 1400-talet. Det största intresset röntes den målning som skildrar hur döden spelar schack med riddaren Antonius Block. Digerdöden härjade vilt i Sverige vid denna tid och döden var en daglig gäst. Denna väggmålning i trappan upp till orgelläktaren gav Ingemar Bergman inspiration till filmen Det sjunde inseglet.

Himlen var grå och regntung och vi hänvisades till att inta vårt kaffe med hembakta kanelbullar utomhus.

Väl framme vid Strömsborgs vilohem bröt solen fram och vi möttes av en leende och mycket vacker skärgårdsnatur. På friska eller skrangliga ben tog vi oss alla till ”Borgen”, den slottsliknande byggnad från 1910 där donatorn Lotten Hagelin själv hade bott och fick en intressant genomgång av historien om Strömsborgs vilohem av Olle Jonasson.



## FRE 6 OKT – 8 OKT Tid för läkande

### Tid för läkande på Strömsborg

För dig som vill dra dig undan några dagar och möta en läkande närvaro enligt kristen tradition. Strömsborg med sin hänförande natur vid skärgårdens strand är en idealisk plats för vila, rekreation, nystart och hälsa.

Programmet innehåller undervisning, bön och kreativa aktiviteter. Egen tid för promenader, bastu, bad och funderingar.

Måltid i gemenskap.

Välkommen!

Ledare: Rolf Nordemar, läkare och Kristina Nordemar, musikerterapeut.

Tid: fredag kl 18, middag, till söndag efter lunch kl 14.

Kostnad 2900 kr

Anmälan och info: [ollejonasson@outlook.com](mailto:ollejonasson@outlook.com)  
0739124082 Arrangörer: Strömsborgs stiftelse/  
Bild

Strömsborg är en mycket vacker plats vid havsbandet inte långt från Kapellskär i Norrtälje kommun. Den drivs av en stiftelse som kontinuerligt renoverar de gamla husen och har anlagt en ca 500 meter lång gångstig längs med vattnet som gör det möjligt även för rullstolsburna och människor som behöver rullator att njuta av en härlig promenad utmed vattnet.

Efter Olles presentation av Strömsborg hade alla blivit rejält hungriga. Vår eminente kock hade förberett en mycket välsmakande lunch i ”Elim”, det enda hus som är isolerat för året-runtboende. Vi bjöds på en fantastiskt god indisk kycklingryta med ris med friterat indiskt bröd och sallad. Inte en gnutta fanns kvar av grytan efter måltiden! – ett gott betyg.

Efter maten passade några på att ta ett sista dopp för sommaren eller bara njuta av den värmande solen.

Under en promenad fann jag vår bosniska busschaufför sitta ensam och tankfull på en soffa vid strandkanten, blickandes ut mot öarna i fjärden. Jag hälsade på honom och han utbrast:

”Det här är Sverige! Det är det här jag längtat efter. Akalla är inte Sverige. Det är för mycket sten och betong. De flesta invandrare har inte upplevt Sverige än. Jag ska ta hit min familj nästa sommar så får de vara med om detta!”

Innan hemfärden samlades vi alla i grupper där var och en fick ett bibelord att reflektera över och sedan dela sina tankar inför de andra i gruppen. Bibelorden handlade om vad som ger oss trygghet. Många fina samtal utspann sig och alla

hjälpes åt att be för varandra.

Innan hemfärden bjöds vi på ett överflödande kraftfika. Vi fick kaffe och varm choklad med vispgräddor och bredde våra egna smörgåsar med ett väl tilltaget utbud av pålägg! Alla blev mätta, kocken prisades och vi åkte nöjda hem igen!

Vi tackade Gud för en jättefin och solig dag tillsammans i underbar skärgårdsnatur. Det är tur att inte SMHI bestämmer vilket väder vi ska ha utan en som är betydligt mer insatt!

Klas Lindberg





# FEBS

Föreningen Evangeliska Brödrakyrkans Vänner  
- en ekumenisk Missionsorganisation



*Om en tid i Evangeliska Brödräfsamlingens historia då man vågade ta nya tag och lyckades bygga upp ett fruktbart arbete i Mälarhöjden och om hur **FEBS** uppstod och vilken betydelse den nya missionsföreningen fick.*

Evangeliska Brödräfsamlingen i Stockholm har en lång och ganska vindlande historia. Den storslagna donationen som den ursprungliga herrnhutiska societeten fick ta emot av änkan Christina Charlotte Hjärne möjliggjorde en fortsatt existens för församlingen. Medan den norska församlingen i Bergen fick lägga ner, liksom grupperna i Finland levde de båda svenska församlingarna i Stockholm och Göteborg vidare, dock inte utan kamp. Frågan om hur Evangeliska Brödräfsamlingen bäst ska kunna fullfölja sitt uppdrag har ständigt varit aktuell. Vad kan vi lära oss av historien?

*Här nedan följer ett utdrag ur Michael Hertzsch arbete med att kartlägga den Hjärneska stiftelsens och Unitas Fratrum (den nuvarande stiftelsens historia):*

”Medan Hjärnestiftelsen i Stockholm var upptagen med att bygga huset på Sveavägen var systerdonationen, Linhultska stiftelsen i Göteborg, indragen i en infekterad juridisk strid med Herrnhuts direktion. Linhultska stiftelsen hade som ändamål att garantera Brödräfsamlingens existens i Göteborg. Rädslan fanns där att direktionen försökte styra stiftelsen och äventyra det svenska inflytandet. Till slut dömde Högsta domstolen till den svenska partens fördel och det kom till en brytning med direktionen.

För Stockholms församling hade det som följd att Göteborgs pastor Harald Padel, som var utnämnd av direktionen i Herrnhut, inte längre kunde verka i Göteborg.

Padel kom därför till Stockholm och därmed fanns nu två pastorer på Sveavägen.

Det var förstås inte hållbart i längden.

Därför tog pastor Padel kontakt med pastor primarius Widner och frågade honom, om Brödraförsamlingen kunde erbjudas en slags filialverksamhet i Svenska kyrkan.

Det visade sig att i Mälarhöjden, som hörde till Brännkyrka församling, hade invånarna gått samman och bildat en kyrkostiftelse med målet att bygga en egen kyrka. Planen hade lyckats, kyrkan stod klar men nästa problem var, att få en egen präst för verksamheten. Brännkyrka församling såg sig inte i stånd att finansiera en ny tjänst. Just i den situationen uppenbarade sig pastor Padel med sin förfrågan och Widman föreslog Brödraförsamlingen att ta över komministertjänsten i den nya kyrkan.

Hjärnestiftelsen finansierade tjänsten. Det skulle visa sig vara ett win-win-beslut: Brödraförsamlingen vidgade sina horisonter och Mälarhöjden fick en engagerad präst.

Padel satte i gång med att bygga upp en livaktig församling med centrum i Mälarhöjdens kyrka. Konfirmanderna uppskattade den nya prästen, ungdomsverksamheten växte och grupper för alla åldrar bildades.

Padel var numera präst i Svenska kyrkan men Herrnhut låg honom trots allt varmt om hjärtat.

Så lyckades han, när han hade förvärvat församlingens förtroende, att år 1935 bilda **FEBS, Föreningen Evangeliska Brödrakyrkans Vänner, en ekumenisk Missionsorganisation.**

FEBS blev en förenande länk mellan Mälarhöjden och Sveavägen och syresatte så att säga Brödraförsamlingen i dess Herrnhutcenter i Cityn.

**På sikt blev FEBS mer än bara en missionsförening, det blev en öppen vänkrets inom Svenska kyrkan med herrhutisk inriktning.**

Pastor Carlsson lämnade i början av 1930-talet sin tjänst i Brödraförsamlingen och en ny pastor, Erich Marx, tog över verksamheten på Sveavägen. Det var en gynnsam epok för söndagsskolor och

Mälarhöjdens kapell invigt i strålande pingstsol



Processionen på väg till invigningen av Mälarhöjdens kapell. Sist går pastor primarius Widner, därefter ses fr v till h kyrkoherde Lindskog, komministern Lagerkrantz, Helén, Swensson och Collini samt pastor Padel. (Stockholms-Tidningen 21 maj 1929)

”Byggt av nit för Herrens rike,  
Byggt av offer och av bön,  
Reser sig nu detta tempel,  
Högst på Mälarhöjdens krön.”

En lång vandring från uppropet i februari 1923 har tillryggalagts, man har nått målet — Mälarhöjdens kyrka är invigd. Församlingsarbetet kan börja med kyrkan mitt i samhällets centrum.



Den nya kyrkans interiör.

Marx lyckades få en trogen grupp av barn som samlades på söndagar. På somrarna bjöds de in till kolloläger i Trosa där Hjärnestiftelsen hyrde en stor gård. Det var populärt då många föräldrar inte hade råd att bjuda sina barn på sommarresor. Verksamheten i de nya kyrkolokalerna på Sveavägen förblev, trots vissa framgångar, fortsättningsvis rätt beskedlig. Det firades gudstjänster, bibelsamtal erbjöds, basarer ordnades, men det var bara en liten trogen grupp som kom, den växte inte riktigt in i de överdimensionerade kyrkolokalerna, kostymen var alltför stor.

Samtidigt engagerade sig många kristna i Stockholm och hela landet för missionen och Brödramissionen fann sin plats i det sammanhanget. De fina lokalerna man kunde ställa till förfogande för samarbetspartner var en tillgång.

**Andaktsboken Dagens lösen** var populär i landet, den väckte intresse hos folk och frågan ställdes, vem som stod bakom denna speciella bok. Genom den fick man många läsare att engagera sig för den världsvida mission som Herrnhutmissionen bedrev. Den egna föreningen, FEBS bidrog

till att göra just Herrnhutmissionen populär i Svenska kyrkan och i andra samfund. FEBS blev allt viktigare och dess styrelse blev med tiden idégivaren till verksamheten för herrnhutvännerna i Stockholm.

**I FEBS regi utgavs fyra gånger om året tidningen Herrnhuts Brödramission.** Den informerade om mission och verksamhet på Sveavägen.”

*Idag kan vi fortfarande sända ut alla gåvor, oavkortat, till missionen utan att ett öre tas dras ifrån på grund av exempelvis administrativa omkostnader. Genom FEBS har vi vår officiella och internationella ställning som missionsrörelse inom den världsvida Brödrakyrkan och deltar regelbundet i olika internationella missionsksamlingar.*

*Även om vi sällan använder benämningen FEBS, är det tack vare den som vi bedriver verksamheten idag, både hemma och utomlands, stödda av Stiftelsen Unitas Fratrum och Richterska stiftelsen.*

Bilderna tv och nedan tagna ur Jubileumsskriften från Mälärhöjdens kyrkostiftelse



# Om att predika ett levande budskap

## Del 2

### **Predikanten – ett Guds språkrör**

Ingen uppgift i kyrkan idag är viktigare och samtidigt svårare än att predika Guds ord på ett levande sätt, som både berör, befriar och uppmuntrar åhöraren till en god relation med Gud.

En förkunnares uppgift är att vara ett språkrör för Gud. Förkunnaren måste lägga viljan att själv lysa åt sidan. Gud är avsändaren och människorna som lyssnar är mottagarna. Dessa personer är viktigast! Predikantens utmaning ligger i att ha en så pass god relation med Gud att han eller hon kan uppfatta vad, vad som är viktigt ur Guds perspektiv.

Det krävs också ett gott förhållande till åhörarna om kommunikationen ska nå

fram. Man behöver visa både Gud och sina lyssnare respekt och kärlek.

Som förkunnare står du alltså i dialog både med Gud och med dina lyssnare. En nyckel för att lyckas nå fram med sitt budskap är lyhördhet, för Gud och människor.

Som lyssnare till kristen förkunnelse idag möts du av en större variation av teologier och fler uttryckssätt än förr, då en konservativ lutherdom var förhärskande och prästen ofta talade utifrån den maktposition som samhället och kyrkan gett honom. Visst är teologin viktig, men framförandet av budskapet blir också allt viktigare.

De gamla grekerna, som Demokritos och Aristoteles var väl medvetna hur viktigt det var att tala från hjärtat då man försökte påverka människor eller vinna dem för



sina idéer. Man skulle lära sig talet utantill (Memoria), ett viktigt steg i den retoriska processen, just för att kunna behålla ögonkontakt med dem man talade till. Ögonen liksom olika gester ”talar” också. När du står och talar är du inte bara dina ord som signalerar något utan hela din personlighet. Din kunskap, din ödmjukhet, dina livserfarenheter, din framtoning etc. färgar av sig på din förkunnelse. Som åhörare påverkas du av denna helhet. Retoriken har ett ord för detta, nämligen:

## **Ethos**

Det viktigaste instrumentet en predikant har att handskas med är just sig själv. Målet för all kristen förkunnelse borde vara att skapa tro och tillit. Retoriken har samma syfte, att skapa pistis = det grekiska ordet för tro. För att det ska

kunna ske måste du vara trovärdig som person.

Ordspråksboken 22:1 säger:  
Gott rykte är mer värt än stor rikedom,  
aktning bättre än silver och guld.

Det duger inte att strö vackra ord omkring sig när ditt liv är allt annat än vackert. ”Dina handlingar talar så högt att jag inte hör vad du säger!” är tankar som kommer då vi lyssnar till förkunnare som slarvar med sanningen, utnyttjar svaga människor, uppträder maktlystet etc. Det är absolut avgörande för om man ska kunna nå fram med sitt budskap att man har ett gott ethos, lever så att det skapar förtroende och tillit. Begreppet ethos berör talarens karaktärsegenskaper och personlighet. Vi har ordet etik som härstammar från ordet ethos ”sedvanlig boplat, sedvänja, skick och bruk”. Alltså förknippas ethos



## **Nelson Mandela,**

en av historiens mest respekterade ledare, ledde Sydafrika under mitten på 90-talet ut ur ett hotande blodbad in på försoningens väg, genom kraften i sitt ethos. Den hårda skolan i fängelse under 28 år och hans kristna tro hade format honom till en klok, generös och mycket målmedveten ledare.

Trots allt förtal som riktades mot honom slog han aldrig tillbaka med samma mynt. Hans sätt att agera som en positiv faktor på fängel-seön Robben Island utanför Kapstaden under ett par decennier skapade respekt och förtro-ende, även hos fångvaktarna.

med ett rätt och gott uppförande, utifrån den omgivande miljöns värderingar.

Hur vi uppfattar den som talar har en stor betydelse för hur vi uppfattar det som sägs. Vi kan ha överseende med lite klumpiga formuleringar om vi är övertygade att den som talar är ärlig och intentionen med budskapet är uppriktig. Vissa människor har vi ett mycket stort förtroende för. Dem lyssnar vi till med särskild uppmärksamhet och vi tar lättare till oss deras budskap. Ibland talar vi om att någon har en särskild pondus eller auktoritet, som får oss att lyssna så intensivt att vi glömmer allt omkring oss. Dessa personer behöver sällan höja rösten. Vi lyssnar ändå.

Då andra personer som vi upplever saknar trovärdighet talar väntar vi på att de ska säga amen så fort som möjligt.

Ett mycket fult och tyvärr också vanligt oskick i den politiska debatten är att svärta ner sina motståndare, att attackera deras ethos. En kristen förkunnare bör avhålla

sig från sådant och istället ägna sig åt att sprida evangeliet i stället.

Till det som skapar en persons ethos hör karaktär, erfarenheter, ärlighet och kunnighet, ja, allt som kan inge förtroende. Tyvärr underskattar man idag erfarenhet och mognad och glömmer att det ofta blir mer intressant att lyssna till en person med rik livserfarenhet än en ”frustande unghäst” som bara vill rusa ut på banan så fort som möjligt. Ungdomlig entusiasm ger energi, medan den äldre förmedlar vishet.

Ett gott ethos förstärker Guds möjligheter att verka. Vår självupptagenhet gör att vi lätt glömmer hur viktigt det är att leva som vi lär. Frågan är bara: vem orkar vara perfekt? Nej, det handlar inte om det utan egentligen bara om att vara ärlig.

Om vi läser kyrkohistorien så kan vi se att väldigt ofta som större andliga rörelser uppstått runt en person, så föregås det ofta av stora personliga misslyckanden.

Man har levt ett ytligt eller kriminellt liv, slarvat bort sitt liv på droger, gjort konkurs eller liknande och på botten, i misären, har man kommit till insikt. Medvetenheten om den egna synden och misslyckandet har blivit så stark att man drivits mot Gud och ropat om förlåtelse. Att försöka låtsas som om ingenting håller inte längre. Istället har man stått för sina handlingar och vänt om till Gud. Genom förlåtelsens kraft och Guds kärlek har man fått tillbaka självrespekten och börjat ett nytt liv i ärlighet och ödmjukhet. Det ger respekt och återskapar mitt ethos.

Ett fint exempel på detta är Sebastian Stakset, den kriminella rap-artisten som var nära att ta sitt liv, men som fick höra evangeliet och blev människa igen. Idag fungerar han som ett starkt språkrör för Gud in i den kriminella världen och in i ungdomsvärlden.

Alla kan vi göra fel. Frågan är om vi vill stå för det och göra upp med våra misslyckanden. Den förlorade sonen i Luk. 15 blev upprättad då han vände om och bad om förlåtelse.

Om du skulle bli utsatt för förtal är det inte troligt att den bästa responsen är att ”vända andra kinden till” och bara tuga. Nej, det uppfattas istället som att du samtycker eftersom ”den som tiger samtycker”. Istället måste vi starkt och tydligt försvara oss, precis som Paulus gjorde då han utsattes för grova förtalskampanjer.



Om du verkligen utfört en förkastlig handling, en våldshandling, en överträdelse av ekonomisk eller sexuell art eller liknande måste du för att återfå ditt förtroende, stå för dina handlingar, ta ditt eventuella rättsliga straff och be om att du skadat om förlåtelse. Du kommer att ha ögonen på dig om dina dåliga gärningar blir kända och hur du hanterar anklagelserna avgör om du kan återfå ditt förtroende.

En amerikansk TV-evangelist Jim Bakker som under 80-talet tillsammans med sin fru Tammy hade byggt upp en enorm välgörenhetsorganisation som också inkluderade ett kristet lyx-semesterparadis. Jim Bakker ertappades med förskingring och äktenskapliga felsteg. Hans framgångsförkunnelse hade blivit väldigt populär och upptäkten att den omtalade evangelisten agerat kriminellt slog ner som en bomb.

*Det finns ett annat kristet uttryck som beskriver denna process där Gud får verka i mitt liv, då jag håller mig intill honom och ärligt erkänner mina brister och tar emot hans förlåtelse och det är begreppet HELGELSE.*

Hela organisationen ifrågasattes. En slokörad Jim Bakker dömdes till 54 års fängelse. Frun lämnade honom. I fängelset skötte han sig dock exemplariskt och blev villkorligt frigiven efter 14 år. En tid efter frigivningen släppte han en bok med titeln ”I was wrong”, alltså ”Jag hade fel” där han utan omsvep tog på sig hela skulden för det som skett. Han erkände att han utnyttjat människor och missbrukat deras förtroende. Dessutom tog han avstånd från den falska förkunnelsen om ekonomisk framgång som han predikat att om människor gav rikligt till hans organisation skulle Gud välsigna dem.

Den uppriktiga tonen och det ärliga erkännandet togs emot väl. Under några år efter sin frigivning blev han en av USA:s mest efterfrågade kristna talare. Genom ärlighet kunde skammen och förnedringen vändas till ett upprättat förtroende.

Martin Luther talade om vikten av att leva i den ”dagliga omvändelsen”, det vill säga att varje dag i den dagliga andakten se över sitt liv, rannsaka sina motiv och be Gud om förlåtelse för allt som gått snett. En sådan livsstil hjälper mig att bevara min ödmjukhet och fortsatt leva ärligt och uppriktigt och det är ett skydd mot falskhet och hyckleri – just sådan som skadar mitt ethos!

## **Djärvhet är alla stora talares kännetecken**

Risken är stor att dina åhörare tappar intresset om du aldrig vågar stå för någonting. Cicero menade att det krävs ett rejält mått av mod och dristighet för att bli en stor talare. Kurage är nödvändigt för att skapa sig en tydlig profil. Se på Jesus, Petrus, Paulus, Franciskus, Martin Luther, Zinzendorf! Inte var de några mesiga ”pastor Jansson-typer”! Deras gudagivna frimodighet skakade om etablissemang och förändrade en hel värld till slut.

Var och en som vågar stå för en övertygelse får räkna med mothugg. Om du försöker behaga alla slutar det med att du inte behagar någon. En god talare måste våga ta risker, sticka ut hakan och stå för sin övertygelse. Mod har en sällsam förmåga att attrahera. En person som i sin förkunnelse vågar följa sitt hjärta och sin övertygelse kan ge liv åt kvävda drömmar och förlösa mycket av instängd kreativitet och handlingskraft. Om man har för avsikt att mobilisera sina åhörare till handling är mod en huvudingrediens. En djärv talare kan lyfta sina åhörare till en ny nivå av beslutsamhet och helhjärtighet. Mod befriar från bekymmer för trivialiteter så att koncentrationen i stället kan inriktas på





”Luther spikar upp de 95 teserna”  
Utsnitt från Ferdinand Pauwels  
målning från 1892

det som verkligen betyder något. Utan mod hade historiens viktigaste skeenden aldrig inträffat. Ett känt exempel är Martin Luthers ord under en mycket svår tid efter påvens bannlysning 1520. Han hade kallats till riksdagen i Worms, för att ges en möjlighet att ta tillbaka sina teser där han bland annat ivrigt hade angripit avlatshandeln. Man kan inte köpa syndernas förlåtelse, menade han. En människa får en rätt ställning inför Gud enbart genom tron. Denna viktiga lära om rättfärdiggörelsen genom tron är en hörnsten i den kristna tron.

Martin Luther hotades till livet och hela hans livsverk såg ut att slås i spillror. Enligt traditionen avvisade Martin Luther ändå detta erbjudande med orden: ”Här står jag och kan icke annat, så hjälpe mig Gud, amen”. I ett helt år tvingades han sedan att hålla sig gömd på slottet Wartburg. Där översatte han Nya testamentet till tyska. Hans mod och djupa övertygelse förändrade historien för alltid.

Klas Lindberg

## Kärt besök från Sydafrika

Han medverkade under årets kyrkliga synod i Tyskland och därifrån var inte steget långt till Sverige.

Det var hans första besök i Stockholm och det blev många fina samtal.

Under promenaderna och båtfärderna i Stockholm berättade han både om möjligheterna och svårigheterna som kyrkan i Sydafrika står inför.

Efter pandemin som fick många att sluta gå i kyrkan kom Rysslands invasion av Ukraina. Den har påverkat den sydafrikanska ekonomin negativt.

En höga inflation har skapat en stor arbetslöshet och ungdomsarbetslösheten närmar sig nu 60 procent, vilket är mycket illavarslande. Kyrkornas arbete är idag mycket viktigt för att ingjuta hopp och framtidstro, inte minst bland de unga!

David talade om behovet att upptäcka och träna unga ledare. De behöver utbildas för att ge andra ungdomar inspiration att ta nya kreativa initiativ, starta nya företag och arbeta målmedvetet med att förbättra villkoren för sydafrikaner idag.

I de flesta äldre kyrkor finns en kultur där traditionen får stort utrymme. De yngre vill ta nya grepp och involvera idrott, konst, musik och drama i verksamheten, för att nå den yngre generationen, vilket inte alltid möts med förståelse. I den situationen behövs brobyggare.

David Daniels är en sådan person.

*David William Daniels, huvudansvarig för ungdomsarbetet i den stora sydafrikanska Brödrakyrkan, fick en möjlighet att göra ett besök i Sverige strax efter midsommar.*



*Vi behöver varandra och vi måste arbeta tillsammans, menar David.*

Samarbete över ras- och generationsklyftor samt inbördes förståelse och respekt är en nyckel till en bättre framtid för Sydafrika.

Det finns långt framskridna planer, tillsammans med lärare på högskolor och universitet, att skapa just sådana strategiska ledarutbildningar utifrån en kristen grund, med särskild inriktning på morgondagens utmaningar.

# Tack, kära missionsvänner för alla generösa gåvor!

I förra numret av Herrnhuts Brödramission påtalade vi behovet av stöd och hjälp till Svenskyborna i Ukraina.

Vi vill tacka för era gåvor till våra nödlidande vänner i Ukraina!

Vi har också fortsatt ansvar för våra egna missionsåtaganden och vi vädjar än en gång om generösa gåvor.



**I Uganda** är kyrkan i det närmaste färdigbyggd och arbetet går framåt. I vinter väntar den officiella invigningen som alla ser fram emot.



**I Albanien** blomstrar arbetet i Bathore och Lezha, medan arbetet i Tirana går lite trögare. Man behöver nya lättillgängliga lokaler i gatuplanet. Be för Dena Furtuzi som ofta är ensam i sitt arbete. Våra förböner och vårt stöd, det personliga såväl som ekonomiska betyder mycket.

## Herrnhuts Brödramission

nr 3 2023

**Ansvarig utgivare och text:**

Klas Lindberg, präst

**Layout:**

Kerstin Lindberg

**Foto:** Rolf Nordemar, Li Li, Kerstin Lindberg, Unsplash

**I Lettland** arbetar Gundars Ceipe träget vidare. Be om styrka och hopp! Under kyrkkaffet den 5 nov, kommer Vita Wiktorsson att berätta mer om vad som händer med bönhuset i Ringi.

# PROGRAM

## OKTOBER – DECEMBER 2023

**Sön 8 oktober kl 15** Tacksägelsegudstjänst "Stenarnas rop."

Klas Lindberg, Margareta Bengtson

**Ons 11 oktober kl 15** Afternoon Tea med bibelsamtal Klas Lindberg, Apostlagärningarna

**Sön 22 oktober kl 15** Nattvardsgudstjänst "Profet på hemmaplan"

Klas Lindberg, Margareta Bengtson

**Ons 25 oktober kl 15** Afternoon Tea med bibelsamtal Klas Lindberg, Apostlagärningarna

**Sön 5 november kl 15** Gudstjänst i allhelgonatid med ljusständning.

"Vi tänker på dem som gått före oss" Klas Lindberg, Margareta Bengtson

*Efter kyrkkaffet: "Vad händer med bönhuset i Ringi?" Vita Wiktorsson*

**Ons 8 november kl 15** Afternoon Tea med bibelsamtal Klas Lindberg, Apostlagärningarna

**Lörd 11 november kl 10.00 - 16.00** "Öppen ateljé"- eget skapande

*Anmälan: 0733522877*

**Sön 19 november kl 15** Nattvardsgudstjänst "Jesu återkomst."

Klas Lindberg, Margareta Bengtson

**Ons 22 november kl 15** Afternoon Tea med bibelsamtal Klas Lindberg, Apostlagärningarna, avslutning

**Sön 3 december kl 15** Adventsgudstjänst "Ett nådens år."

Klas Lindberg, Margareta Bengtson

**Ons 6 december kl 15** Afternoon Tea "I julpyramidens sken",

Barbro Hertzsch läser julberättelser.

**Sön 17 december kl 15** Nattvardsgudstjänst "Befrielsen närmar sig."

Klas Lindberg, Margareta Bengtson

**Sön 24 december kl 9** Julaftonsotta "En son är oss given!"

Klas Lindberg, Margareta Bengtson

*Varmt välkomna!*

Evangeliska Brödräfsamlingen  
Sibyllegatan 13  
114 42 Stockholm



www.evangeliska.nu

info@evangeliska.nu  
Tel. 070 8540300  
PlusGiro 51202-0  
SWISH 123 379 62 08