

HERRNHUTS BRÖDRAMMISSION



NR 4 2023

Gud vill komma oss NÄRA

Det var sovdags. Mamma hade just läst aftonbönen med lilla Anna och skulle precis lämna rummet, då Anna utbrast: ”Mamma, gå inte. Jag känner mig så ensam.”

Mamma strök henne ömt över kinden och svarade tröstande: ”Men du är ju inte ensam. Gud är alltid hos dig!”

Och så lämnade hon rummet. Efter en liten stund öppnades dörren sakta och Anna kom ut med gråten i halsen: ”Mamma, Gud och jag har det jättetråkigt.”

Man kan väl inte begära att ett barn ska ha lärt sig att umgås med Gud på ett djupare sätt. Många vuxna är ju också osäkra på hur man umgås med Gud.

Samvaron med Gud är inte ett krav – endast en alltigenom överväldigande förmån. Gud själv vill ha en fördjupad relation med dig och längtar efter att få anförtro dig sina tankar.

De som fruktar Herren blir hans förtrogna, hans förbund ska ge dem insikt. Ps 25:14

JULEN handlar om hur Gud blivit människa i Jesus. Han ville göra sig själv mer lättillgänglig för oss och hjälpa oss att förstå vem han är.

Påskan handlar om hur Gud på korset röjer undan allt som står emellan oss och honom. Han vill att vi ska kunna leva i ett ständigt pågående samtal med honom. Lyssna till julens glada budskap om hur Gud kommit nära genom undret i Betlehem.

Ta emot hans kärlek, hans ord och börja samtala med honom om allt. Tid för bön eller bibelläsning är aldrig bortkastad. Ju mer vi övar oss att lyssna till Gud, desto mer spännande blir våra liv.

***Vi önskar dig en fridfull JUL
och ett GOTT NYTT ÅR!***









Den ständigt pågående BÖNEN

Jesus tillbringade mycket tid i bön. Han drog sig ofta undan, trots ett digert dagsschema, för att vara ensam med Gud i bön. Det var en självklar del i hans liv, själva hemligheten till hans framgångar. Hebreerbrevets författare skriver om att Jesus även efter sin uppståndelse ägnar mycket tid åt bön. Han står inför Faderns tron och vädjar för oss, dag och natt.

Bönen upprättar en kanal genom vilken Gud kan verka. Då vi ber frigörs hans kraft och kärlek. Mycket av det som Gud har gjort i våra liv är ett svar på andras böner. Vi behöver fortsätta be för varandra i dessa dagar. Många mörka krafter i tillvaron är aktiva.



För de första herrnhutarna som upplevt den överrumplande, himmelska störtfloden av Guds kärlek blev det fullständigt naturligt att organisera sig i en ständigt pågående bön. Även om man aldrig riktigt lyckades klä det som skett den 13 augusti 1727 i ord, stod helt klart för alla att man ville gensvara på den kärlek från Gud man hade fått ta emot. Gud hade öppnat sitt hjärta på vid gavel och låtit sin nåd från korset rinna över världen igen.

Man uppfattade att Gud hade en särskild kallelse för dem. Genom bönen föddes nya tankar fram och snart stod kallelsen till världsvid mission klar. En stark längtan efter att gå tillbaka till urkristendomens livsstil där kärleken och omsorgen om varandra dominerade gemenskapen.

Man insåg också att evangeliet om Jesu

självutgivande död på korset gällde alla människor. Det behövde föras ut över hela världen, inte bara i ord. Handlingarna var minst lika viktiga!

Redan den 25 augusti hade man organiserat en bönevakt där var och en tog ansvar för en timmes förbön under dygnets alla timmar, alla dagar i veckan, hela året. Listan fylldes snabbt av frivilliga förebedjare.

Man stödde sig på 1 Tess. 5:17, ”be ständigt” och Jesaja 62 som talar om väktare som Gud ställer på Jerusalems murar som aldrig ska tystna, varken dag eller natt. Den unga församlingen insåg att den ännu var i barnstadiet och lätt kunde bli offer för den Ondes attacker. Det var viktigt att den unga gemenskapen fick del av Guds beskydd.

Någon kilometer utanför Herrnhut alldeles intill Guds åker, alltså den särskilda begravningsplats där män och kvinnor ligger var för sig, finns ett bönetorn som använts och används flitigt för bön och förbön.



Iskogen runt Herrnhut har man hittat fördjupningar i marken med bänkar av sten. På dessa platser har man fört flera hundra år sedan samlats under dagens lopp i böneringar och lyft sina böneämnen till Gud. Bönen blev en livsstil.

Det berättas om Nicholas Zinzendorf att han inte vågade starta ett arbete på en ny plats om han inte blivit övertygad om att Guds Ande varit där innan och förberett människors hjärtan för evangeliet. Hur visste han att tiden var mogen? Den vissheten fick han i sitt dagliga umgänge med Gud. Ibland kunde han be i timmar. Det berättades om honom att efter en sådan bönestund hade han en lyskraft som skapade en djup vördnad och respekt hos dem som kom för att be om råd eller vägledning. Ibland fick han epitetet ”Kristuslik”.

ett annat exempel på bönens betydelse När det gäller Guds verk i den herrnhutiska historien fick vi under en resa i Tanzania för snart 10 år sedan. De första missionärerna kom 1896 från Tyskland och bosatte sig i Rungwe södra Tanzania där klimatet var gynnsamt för européer.

Under de första tio åren satsade man all tid på att bli ekonomiskt självförsörjande. Man ville inte betunga syskonen i Herrnhut, som hade nog stora ekonomiska bördor. Mark hade köpts in och snart kunde man skörda vid de stora teodlingar man skapat, vilket gav en god förtjänst. De nästkommande 10 åren ägnades framförallt åt bön. Först därefter riktade man sig utåt för att vinna tanzaniernas hjärtan.

Det första resultatet av all bön kunde verka lite nedslående; endast en kvinna omvände sig efter att ha blivit frisk av medicinen och förbönen man gett henne. Men sedan tog arbetet allt mera fart.

Efter ca 44 år hade kyrkan vuxit till 60 000 medlemmar. Då beslöt man att överlämna kyrkan med all egendom och allt till de infödda. Idag, drygt 60 år senare har denna kyrka vuxit till någonstans mellan 600 000 och 800 000 medlemmar. Att lägga ner så mycket tid i bön borde kunna inspirera många som vill ge sig ut i missionens tjänst.

Som Martin Luther sade:

”Väl bedit, hälften arbetat.”

Herrnhutarna hade ingen lagisk syn på denna uthålliga bön. Eftersom allt arbete var tänkt att ära Gud gick det bra att be samtidigt som man utförde annat arbete, som exempelvis när man plöjde, fällde träd eller mjölkade korna. Man ansåg till och med att det var okej att be under sömnen. Ibland lät man bönetimmarna under natten stå tomma. En annan gång kunde någon skriva upp sig och lova att be en hel dag i sträck. Denna uthålliga bön pågick i decennier.

Dessa människor som bad skulle bli de mest beresta i sin tid. De skulle få vara med om enastående äventyr och deras iver och innerlighet skulle inspirera tusentals i kommande sekler.

Emellertid stod det klart 1800 att man inte kunde förvänta sig att alla små församlingar kunde ta på sig ansvaret att be hela dygnet och 1825 tog man bort detta krav. På många platser bildades då istället bönegrupper som regelbundet möttes för bön och förbön.

Då man 1957 firade Brödrakyrkans 500-årsminne föreslog en kvinnogrupp i Herrnhut att man skulle återuppleva tanken på ständig bön och be varje timme under dygnet för den världsvida kyrkan. Efter andra världskriget hade det uppstått en djupare medvetenhet om att man hörde ihop i hela den världsvida herrnhutiska kyrkan. Inte minst efter att det blivit omöjligt att resa som förr för dem bakom järnridån, blev det viktigt att veta att man tillhörde en större andlig gemenskap.

Kvinnornas förslag väckte allmänt bifall på synoden i Tyskland och även i andra länder. 1988 bekräftade man vikten av den ständigt pågående bönen som en viktig sammanhållande kraft för den herrnhutiska kyrkan.

Klas Lindberg



Värt att notera är att på senare tid har även andra kyrkor uppmärksammat den här bönetraditionen och tagit upp den, särskilt i karismatiska kyrkor i USA och England. Den kallas då

24/7-bönen

eftersom den organiseras som bönevakter under dygnets alla timmar, alla dagar i veckan. Även Brödraförsamlingen i Göteborg har tillsammans med lokala församlingar organiserat liknande



Låt inte

STRESS



stjäla **GLÄDJEN** i JUL

Oj, vad vi såg fram mot julen då vi var barn! På lågstadiet började jag mina julförberedelser redan i september. Jag hade skrivit långa listor på vad alla släktingar skulle få i julklappar. Eftersom veckopengen var snålt tilltagen gällde det att spara. Jag tror inte att jag köpte någonting åt mig själv förrän alla julklappar var inköpta. Man fick koncentrera sig på billiga men användbara saker som exempelvis ett paket rakblad för 25 öre till farbror Lars, tandpetare för 20 öre till farfar Josef, en tvål för 45 öre till morbror Sigge osv.

I slutet av oktober var det mesta redan inhandlat. Vad skulle man göra nu? Jag fick en idé: Tillverka egna julklappsetiketter! Jag ritade färgglada tomtar som fick ganska stora magar för att få plats med julklappshälsningarna. Det blev julgranar och renar som drog slädar med stora lass av julklappar. Att klippa ut renarnas horn utan att klippa av en och annan tagg var svårt. Till slut hade jag ett helt lager av olika färgglada julklappsadresser. Vad glada alla skulle bli! Julen närmade sig. Jag hade lagt fram julklappsadresserna på bordet i mitt rum

för att kunna sätta igång arbetet direkt efter skolans slut. Jag sprang hem då skolklockorna ringde ut men upptäckte att bordet hemma var alldeles tomt! Jag ropade: Var är mina etiketter? Vad menar du? svarade mamma. Alla mina lappar som jag skulle klistra fast på paketen! Såg du inte dem? undrade jag förtvivlat. Jaså, menade du skräpet som låg på skrivbordet i ditt rum? Det har jag kastat. Vi vill ju ha det fint till jul hemma, eller hur? blev svaret.

Nu kunde jag inte hålla mig längre. Tårarna brände fram. Jag hade ju lagt ner så mycket arbete och ingen skulle få någon glädje av min möda. Var slängde du dem? frågade jag. I sopnedkastet förstås, blev svaret.

Mamma försökte trösta mig, då hon förstod vad som hänt. Hon kramade mig och sade förlåt. Visst ville jag förlåta henne. Men det tog ett tag innan jag kunde acceptera att hon bara velat göra fint för till jul och var lite stressad.

Julen blev till slut bra i alla fall, men utan stress kanske den blivit ännu bättre. Till sist en vänlig förmaning: Unna dig en fridfull jul i år med mindre stress och mer glädje!

Klas Lindberg

DAGENS LÖSEN



Varje år innan jul brukar läsare av Herrnhuts Brödrarmission få sig hemsänt ett exemplar av Dagens Lösen med en liten julhälsning och en önskan om ett Gott Nytt År. Det är en gammal tradition som särskilt syftar till att uppmuntra oss till att läsa bibelns ord som ett tilltal från Gud.

Dagens Lösen har från starten alltid innehållit ett ord från Gamla testamentet för att understryka den kristna trons rötter i det gamla förbundet med Gud.

Många kristna har valt att göra denna lilla enkla andaktsbok till en naturlig del av den dagliga andakten. Från januari 2023 och framåt finns Dagens Lösen som poddcast och kan kostnadsfritt hämtas från dagenspodd.se. Även 2024 kan vi lyssna till Dagens Lösen på nätet varje dag.

Den första tiden läste Nicholas von Zinzendorf några korta bibelord varje kväll vid den gemensamma aftonbönen i Herrnhut. Han uppmanade åhörarna att särskilt tänka på innehållet i verserna under dagen därpå. Det blev till ett slags lösenord för den kommande dagen. Man upplevde sig vara i en andlig kamp och

alla behövde vara vaksamma i striden. Då församlingen växte och alla inte kunde delta i aftonbönen började man istället utse någon som gick hem till var och en på morgonen för att förmedla dagens motto. Den första tryckta upplagan av herrnhutiska lösenord för ett helt år kom ut 1731, alltså för 292 år sedan. Tanken var att den också skulle kunna användas av vänner till Herrnhut som bodde på andra platser.

Från början var det Zinzendorf som valde bibelord. Efter hans död bildade man en kommitté som efter bön valde de gammaltestamentliga bibelorden genom lottdragning som sedan matchades av ett bibelord från Nya testamentet med liknande tema. Detta tillvägagångssätt har fortsatt ända in i våra dagar. Man tillfogade också från början en dikt, bön eller psalmvers som underströk bibeltextens innehåll.

Dagens Lösen är inte bara den äldsta andaktsboken i världen utan också den mest spridda, efter bibeln. Den skapar ett osynligt band mellan dess läsare i alla samfund världen över och är ett fint uttryck för herrnhutismens ekumeniska inriktning.

Klas Lindberg

*Dagens lösen går även
att lyssna på digitalt som
"Dagens Lösen-podden"*



MISSIONS RAPPORTER

SYDAFRIKA

I Sydafrika fortsätter arbetet i Brödrakyrkan med att möta de stora utmaningarna i samhället. Arbetslösheten, särskilt bland ungdomar är historiskt hög. David Daniel Williams som vi stöder, är tillsammans med en grupp andra ledare i Brödrakyrkan starkt involverad i att försöka bryta den onda spiralen genom att få unga människor att satsa mer på utbildning. Man skapar även nya skraddarsydda utbildningar med kreativ inriktning. Även lägerverksamheten prioriteras.

Vi ser fram mot ett besök i Sydafrika i februari nästa år då vi på nära håll ska kunna följa olika verksamheter.

UGANDA

Även Uganda ska besökas. Där har man bara mindre slutarbeten kvar i kyrkbygget, som visst cement- och målningsarbeten.

Församlingen ser med förväntan mot den 11 februari 2024 då invigningen av Ugandas första herrnhutiska kyrka ska ske i närvaro av två representanter från Evangeliska Brödraförsamlingen. Be att det blir en välsignad högtid!

LETTLAND

Den 5 november fick vi lyssna till ett mycket intressant föredrag av Vita Wiktorsson som berörde den historiska utvecklingen i Lettland ur ett herrnhutiskt perspektiv. Den herrnhutiska väckelsen var för Lettlands identitet som nation. Gundars Ceipe har forskat om herrnhutismens påverkan på det lettiska folkets andlighet. Från bönhuset i Ringi nämndes att man fått ett nytt föreståndarpar som tar ansvar för underhåll och skötsel. De nedersta stockarna har börjat ruttna och måste ersättas. Vi beslöt att sända en gåva till Ringi.



2

ALBANIEN

Det händer mycket i de sex församlingarna i den herrnhutiska kyrkan i Albanien under advents- och jultiden. Läs mer om deras arbete på nästa sida.



Nu firar vi regelbundet gudstjänster i alla församlingarna: varje vecka i Tirana, varannan i Bathore och var tredje vecka i Lezha, Burrel, Elbasan och Pogradec. En gång i månaden firar vi nattvard i varje församling.

Sedan kriget mellan Israel och Hamas startade börjar vi varje gudstjänst med en speciell bön om fred i regionen.

Hela tiden funderar vi på hur vi ska kunna förnya och inspirera våra barn- och ungdomsgrupper igen. Många familjer har flyttat antingen till större städer som Tirana eller till Tyskland på jakt efter ett bättre liv. Vi prioriterar ungdomarna och genomför ett program med ledarträning i alla församlingarna.

Församlingen i Lezha har startat ett eftermiddagsprogram med undervisning som tagits emot väl av både medlemmarna och samhället omkring. Läraren Bardha får varje dag frågan om hon kan ta emot nya barn, men för närvarande finns ingen plats för dem. Deltagarna är indelade i två grupper från måndag till fredag och undervisningen är anpassad efter vars och ens särskilda behov.


I Bathore har ett uppskattat kvinnoprogram om kvinnors ställning, möjlighet och rättigheter genomförts. Haxhi som förut var lärare, ger allt fler arbetstimmar till kyrkan.

I Burrel, Elbasan, Pogradec och Tirana genomförs ett projekt med fokus på kvinnohälsa kombinerat med bibelstudier. En gång i veckan undervisar vi barnen i matematik och grammatik följt av bibelstudier för barn.

Den 17 juni 2023 firade vi 30-årsjubileum med en särskild gudstjänst i Tirana. Vi delade glädjen och tackade Gud för hans trofasthet för alla vänner som stöttat oss genom åren.

Sommarbibellägret i juli 2023 blev mycket välsignat. I år kunde vi ta extra tid för personliga samtal, eftersom antalet deltagare var begränsat. Styrelsen hade beslutat att antalet deltagare skulle vara 70. Vi hade väldigt roligt tillsammans, men ett läger är ansträngande för både deltagare och ledare. Vi kände oss dock upplivade och var mycket tacksamma till Gud att vi kunnat anordna det här lägret efter 3 års uppehåll på grund av Covid -19 med alla restriktioner. Det var en särskild glädje för mig att för första gången avsluta ett sommarläger med att få dela ut nattvarden. Dena Furtuzi





*Det folk som vandrar i mörkret skall
se ett stort ljus; ja, över dem som bor i
dödskuggans land
skall ett ljus skina klart.*

Jes. 9:2

Sällan har väl de gamla profetorden från Jesajas bok känts mer aktuella och välbehövliga. I en mörk tid behöver vi hopp. Även ett litet ljus har makt över mörkret i dess närhet.

Ett stearinljus som brinner skapar frid. Det kan vara en bild på honom som kallade sig Världens Ljus. Hans kärleksenergi lyste upp sin samtid mer än någon annan. Ett ljus kan också fälla tårar om det utsätts för drag. Jesus fällde tårar under allt motstånd han mötte. Men han gav aldrig upp, han

fortsatte att lysa och älskade oss in i döden!

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte fått makt därmed. Joh. 1:5
Även om människans ondska till slut släckte Jesu liv på korset, vittnar hans uppståndelse om ljusets definitiva seger över mörkret! Ljuset vann, en gång för alla och mörkret blev den stora förloraren!

Vi ser fram mot den dag då Jesus ska komma tillbaka. Himlen och jorden ska då fyllas av ett ljus som inte ska undgå någon.



STORT TACK

FÖR ALLA GÅVOR
SOM TÄNDER LJUS
OCH SKAPAR HOPP!

Detta ger våra vänner
och missionspartners
möjligheter att fortsätta
i sina kallelser att göra
Jesus känd och älskad i en
behövande värld!

*Låt Jesus alltid få lysa
in i din själ. Så möter du
morgondagen på bästa sätt.
Tappa inte modet!
Tänd nya ljus istället!
Och kom ihåg: När det
är som mörkast innan
gryningen, bryter ljuset
snart igenom och ger dig en
helt ny dag.*

Herrnhuts Brödramission

Nr 4 2023

Ansvarig utgivare och text:

Klas Lindberg

Layout:

Kerstin Lindberg

Bilder: Klas Lindberg,

Kerstin Lindberg, Unsplash,

Dena Furtuzi

Program julen 2023 – påsken 2024

- Sön 17 december kl. 15 Nattvardsgudstjänst "Befrielsen är nära." Klas Lindberg, Margareta Bengtson
- Sön 24 december kl. 9 Julaftonsotta "En son är oss given!" Klas Lindberg, Margareta Bengtson
- Sön 31 december kl. 17 Nyårsbön med nattvard "Namnet Jesus" Klas Lindberg, Margareta Bengtson
- Sön 7 januari kl. 15 Missionsgudstjänst "Under en öppen himmel." Klas Lindberg, Margareta Bengtson
- Ons 17 januari kl. 15 Terminsstart Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg Apostlagärningarna
- Sön 21 januari kl. 15 Nattvardsgudstjänst "Kärlek och tro" Klas Lindberg, Margareta Bengtson
- Fre 26 januari – sön 28 januari VINTERKONFERENSEN Tema: "Diakoni och evangelisation" (se program)
- Ons 31 januari kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg Apostlagärningarna
- Sön 4 februari kl. 15 Gudstjänst "Har du sett ljuset?" Klas Lindberg, Margareta Bengtson
- Ons 7 februari kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Apostlagärningarna
- Sön 18 februari kl. 15 Nattvardsgudstjänst "Vi lever inte bara av bröd" Arne Wikström
- Ons 21 februari kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Apostlagärningarna
- Sön 3 mars kl. 15 Gudstjänst med glimtar från Afrikaresan Klas och Kerstin Lindberg
- Ons 6 mars kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg, Apostlagärningarna
- Sön 17 mars kl. 15 Nattvardsgudstjänst "Kraften ska vila över dig" Klas Lindberg, Margareta Bengtson
- Ons 20 mars kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg, Apostlagärningarna
- Tor 28 mars kl. 17 Skärtorsdagsmessa följt av påskmåltid 100:- Anmälan till Klas Lindberg.
- Sön 31 mars kl. 9 Påskdagsotta "Var inte rädda. Jesus har uppstått!" Klas Lindberg, Margareta Bengtson

Välkomna!

Evangeliska Brödraförsamlingen
Sibyllegatan 13
114 42 Stockholm



www.evangeliska.nu

info@evangeliska.nu
Tel. 070 8540300
PlusGiro 51202-0
SWISH 123 379 62 08